

KRAANTJUHvantDAMMUH

Maandag 22 september 2014, NR 4

TON SPRANGERS 06-23281330

ton_sprangers@outlook.com

VRIJDAGAVOND 26 september BOWLEN BIJ MERLIJN, OOSTERHOUT, Klappeijstraat 8-14, 4901 HE Oosterhout 17.00 – 18.00 Bowlen, aansluitend frites met fricandel!. Thuis ca. 19.30 uur.
Vertrek bij de Salamander voor de fietsenden om 16.15 uur!

3^e ronde poulewedstrijden :

POULE A

Ronde 3:

Sjors – Rini 0-2

Erwin – Austin u

Sarah – Dummy 2-0

Max – Gijs u

Austin – Sarah u

1. Rini 3-6

2 Sjors 3-3

3 Austin 1-2

4 Gijs, Max 2-2

6 7 Sarah 3-2

7 6 Erwin 2-1

8 7 Dummy 3-0

RONDE 4

Austin – Sjors

Dummy – Erwin 0-2

Gijs – Sarah

Rini – Max u

POULE B

Ronde 3:

Wietze – Mirte 2-0

Just – Kasper 0-2

1. Kasper 3-6

2. 1 Just 3-4

3. Wietze 3-2

4 3 Mirte 3-0

RONDE 4

Mirte - Just

Wietze - Kasper

VOLGENDE WEEK 29 september: als je wilt:

Rini, Sjors, Erwin, Gijs, Max, Austin, Sarah: training van 19.30 – 21.00 uur. Na de wedstrijdjes training door Jasper ook aan senioren. Eenvoudig niveau, simpele trucs: hoe bouw je een goede stelling op en waarom?

Als het goed bevalt ook weer op 13 oktober, 24 november, 12 januari en 9 maart!

LADDERSTAND

1	2	Just	93	3	96	5	6	Gijs.	81	2	83
2	3	Kasper	84	11	95	6	4	Max	82		82
3	1	Sjors	93	1	94	7	5	Austin.	81		81
4	7	Wietze	80	5	85	8	8	Rini.	75	3	78
						9	9	Mirte	74	4	78

10	11	Erwin	64	6	70	13	13	Jefta	57	57
11	10	Sarah.	64	4	68					
12	12	Sjoerd	58		58					

LID VAN DE WEEK

WIETZE drie plaatsen gestegen voor de ladder.

LID VAN HET JAAR:

SJORS: 2x

JUST, KASPER, WIETZE: 1x

Handicap

Rini	-31/2	Max	-1	Austin	1/2	Mirte	1
Gijs	-21/2	Erwin	-2	Sjoerd	1	Kasper	1/2
Sjors	-3	Sarah	2	Wietze	21/2	Just	21/2

TRAININGSCUP:

1. Erwin, Rini, Sarah, Sjors, Gijs. Just, Mirte, Kasper, Wietze 3 trainingen

10. 1. Max, Austin 1 training

TOERNOODATA 2014-2015:

11 oktober: Nationale Damdag: Erwin mag mee naar Hoozevee (echt ver weg)

5 november: schooldammen Dongen

9 november: teamkampioenschappen van Brabant* (ook individueel) in Dongen

27 december: toernooi Den Bosch*

18 januari: Brabantse jeugdkampioenschappen* in Eindhoven*

1 februari: Schooldammen kampioenschap van Brabant in Tilburg*

25 februari of 1 maart: Sneldammen kampioenschap van Brabant in Uden*

*: Grand Prixtornooi

NOTEER ZE!!

DAMUITJE OP 26 SEPTEMBER!

Bezorgd?:



SJORS: als je er ooit nog aan denkt Sarah tot je bruid te nemen, wees dan waakzaam en let op de schaduw!

Mijn vrouw maakte zich altijd druk over elke pijntje of ongelukje dat ik op mijn weg tegen kwam. Maar onlangs, echter, kreeg ik een raar gevoel dat de wittebroodsweken nu wel voorbij waren...

Ik stond op het punt om naar zolder toe te gaan om de verwarmingsketel na te kijken. Net toen ik op de bovenste tree stond om de zolder op te gaan stootte ik mijn voorhoofd aan een balk. Duizelig van klap pakte ik een andere balk om me vast houden maar deze was nog niet bewerkt en daardoor overal zaten er overal splinters in mijn beide handen. Eenmaal op de weg naar beneden via de ladder, miste ik de laatste twee sporten en verdraaide mijn enkel. Wanneer ik hinkend de keuken binnenkwam, mijn kleren bedekt met stof en bloed, nam mijn vrouw een kijkje en zei: "Dat is toch niet jouw nette broek!?"

Wat is de moraal?:

De kinderen van een basisschool krijgen les over moraal. Ze krijgen als opdracht thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te vertellen waaraan een moraal hangt. Wanneer ze terug in de klas komen, mogen ze vertellen wat ze gehoord hebben. De juf vraagt aan Anneke: "En hebben je ouders ook een verhaal verteld?" Ja," antwoordt Anneke, "mijn papa heeft verteld over zijn zus, tante Francine. Ons tante Francine woont in Amerika en is daar bij het leger. Ze is piloot bij de luchtmacht en heeft meegevochten in Desert Storm. Op een dag werd haar vliegtuig geraakt en moest ze springen. Het enige dat ze bij had was een fles whisky, een machinegeweer en een zakmes. Terwijl ze aan haar parachute bengelde, dronk ze de fles whisky leeg, dan was ze die al kwijt. Toen ze beneden kwam, werd ze omsingeld door wel zeventig Irakezen. Ze pakte haar machinegeweer en schoot er vijftig van neer. Toen waren haar kogels op. Met haar zakmes kon ze er nog vijftien doden, toen brak het mes af. De vijf laatste heeft ze met haar blote handen gedood. De juf kijkt Anneke ontdaan aan en vraagt na enige stilte: "En heeft papa u ook een moraal bij dat verhaal verteld?" Anneke antwoordt: "Jazeker... Blijf uit de buurt van tante Francine als ze gezopen heeft!"